

Verksamhetsberättelse för Klågerups Byalag

2010-11-01 – 2011-10-30

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Ordförande	Marianne Pettersson
Vice ordförande	Magnus Lundin
Kassör	Bodil Danielsson
Vice kassör	Mats Axcart
Sekreterare	Helen Adler
Vice sekreterare	Gisela Lindberg
Ledamot	Eva Söderberg
Ledamot	Ewa Mattsson
Ledamot	Håkan Caapsgård
Ledamot	Marie Thulin

Claes Sunebring och Carina Lindhe har varit revisorer.

Valberedningen har bestått av Christel Hermodsson och Magnus Lundin

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Medlemsantalet har uppgått till 217 hushåll och har minskat med 10 hushåll från föregående år.

Föreningens verksamhet har under året bestått av följande aktiviteter:

Julmarknad i Lübeck den 28 november

Inbjudan till Lübeckresan gick ut till alla hushåll i Klågerup och Vissmarlöv. När det var dags för julmarknadsresan hade vi tyvärr otur med både snöoväder och bussbolag. Tysklandsresan blev inställd denna gången.

Julfest den 6 januari

Traditionsenligt dansades julen ut i Klågerupskolans matsal. Uppskattad av såväl unga som gamla. Håkan och Micke spelade och höll i dansen. Tomten kom med julklappar, och både barn och vuxna deltog glatt i lekarna. 32 barn och 29 vuxna var med på julfesten. 13 medlemmar varav 1 ny medlem betalade medlemsavgiften samma dag.

Valborg den 30 april

Detta året valde byalaget att ändra dag för insamling av ris till bålet. Annandag påsk var kullen bemannad och de som ville kunde fylla på med ris till bålet. Intresset var väldigt stort att lämna ris.

Valborgsmässaafton kom Hyby scoutkår troget med fanor och facklor för att tända bålet. Årets valborgstalare hade lämnat återbud så byalagets ordförande fick rycka in och hålla tal. Många bybor kom till valborgsbålet och firade vårens ankomst. Byalaget sålde korb och lotter vid sidan av bålet.

Byavandring den 11 maj

Vi samlades på p-platsen utanför Klågerups GIF's klubblokal för att sedan lyssna och vandra runt i Klågerup med Arne Dahlberg. Klågerup har en intressant historia som aldrig kan berättas för ofta. Reklam hade satts upp för att locka klågerupsbor till aktiviteten, men tyvärr var vi inte många som vandrade denna gång, högst 15 personer var med.

Klågerupsdagen den 6 juni, Sveriges Nationaldag

Klågerupsdagen är för lilla Klågerup ett stort arrangemang, och i år var det fler medverkande företag och föreningar än vi kunnat drömma om. Styrelsen, många frivilliga krafter hjälptes åt att bygga upp marknadsstånd, tält, café etc.

I år invigdes Klågerupsdagen med flaggparad med fanor och småflaggor, flagghissning och nationalsången.

Intresset för Knatteloppet var större än någonsin. Köerna ringlade sig långa till anmälningsdisken och vi är glada för alla som ville vara med och springa. Alla barn som startade fick medalj, saft och bulle. Vinnarna i varje årsgrupp tilldelades pokaler. Vid målgång fanns sjukvårdare redo med plåster och tröstande ord till de barn som råkat trilla i loppet.

Bylund Band samt även Daniel Leon underhöll på scenen. Lite nyheter för året var ponnyridning, hoppborg för barnen, 5-kamp mm. Under dagen kunde man se uppträdande med linedance, agility, hopprep etc. Många nya företag och föreningar fanns med i marknadsstånden som nådde rekordantal detta år. Byalagets café och grill var som vanligt oerhört populära.

Årets klågerupsbo blev Emil Olsson från Klågerups GIF.

Dagen var varm och blåsig, jobbig för de flesta och oerhört rolig för alla.

Midsommar den 24 juni

Dagen innan midsommarafton hämtades björkris och på kvällen kläddes stängen av entusiastiska klågerupsbor. På midsommarafton sken solen och alla såg både glada och förväntansfulla ut. Folk strömmade till och intog sina platser på ången. Kl 14.00 restes midsommarstången, och Lena och spelmannen drog igång midsommar-dansen till allas förtjusning! Det såldes lotter och barnen fick saft och bullar.

Efter ca en timmes dans var det dags för lottdragning där ett 20-tal vinster delades ut.

Arrangemanget verkade uppskattas av de närvarande, vilket glädde Byalagets styrelse.

Loppmarknad 4 september

Loppis på Klågerupskolan där 23 bord bokades av intresserade försäljare. Byalaget höll i caféförsäljningen där utbudet var både kakor, våfflor och hamburgare med bröd. Vid loppisborden såldes allt mellan himmel och jord. Tyvärr var inte alla borden bokade, och intresset var lite svagt i år för loppisen.

Uthyrning av jordfräs, vedklyv, bord stolar och bänkar

Jordfräsen och vedklyvarna har varit uthyrda några gånger. Jordfräsen har dessvärre gått sönder. Bord, stolar och bänkar har varit flitigt efterfrågade.

Övrigt

Byalaget har en lång tradition i Klågerup och de arrangemang vi anordnar, bland annat valborgs- och midsommarfirande bidrar till en del av den fina stämning som finns här i

byn. Vår största aktivitet Klågerupsdagen engagerar många bybor och intresset är stort. Arrangemangen har blivit väldigt positivt bemötta av de personer som deltagit.

Tyvärr är det ganska svårt att engagera folk att ställa upp i styrelsen och på så sätt hålla våra fina traditioner vid liv. Vi har även detta året haft resursbrist och pga det har vi haft några färre aktiviteter än önskat.

Ett antal företag har vänligheten att ge medlemmarna i Klågerups Byalag rabatt i olika storlekar och former. Listan med företagen har utökats under året och finns på hemsidan.

Byalaget har aktivt verkat för att synas utåt. Både via press och internet och att dela ut inbjudningar till alla hushåll. Klågerups Byalag har en egen hemsida. Alla styrelsemedlemmar har en egen e-postadress där de gärna blir kontaktade. Byalaget kan även nås via en brevlåda som finns placerad på Matöppet.

Till sist vill vi framföra ett varmt tack till alla de som ställt upp och hjälpt till vid våra aktiviteter och ett särskilt tack till våra sponsorer.

Klågerup i november 2011

Styrelsen