

Verksamhetsberättelse för Klågerups Byalag

2009-11-01 – 2010-10-30

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Ordförande	Bodil Danielsson
Vice ordförande	Magnus Lundin
Kassör	Håkan Caapsgård
Vice kassör	Mats Axcart
Sekreterare	Carina Lindhe
Vice sekreterare	Marianne Pettersson
Ledamot	Christel Hermodsson
Ledamot	Mia Persson
Ledamot	Eva Söderberg
Ledamot	Ewa Mattsson
Ledamot	Ronny Hansson

Claes Sunebring och Christine Jönsson har varit revisorer.

Valberedningen har bestått av Carina Lindhe, Magnus Lundin

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Medlemsantalet har uppgått till 227 hushåll och har ökat med 1 hushåll från föregående år.

Föreningens verksamhet har under året bestått av följande aktiviteter:

Julmarknad i Lübeck den 28 november

Inbjudan till Lübeckresan gick ut till alla hushåll i Klågerup och Vissmarlöv. Resan sköttes av Svedala resetjänst som körde via Danmark, Rödby – Puttgarden, Lübeck. Intresserade var stort och bussen blev full. Byalaget hade med bullar och kaffe som intogs vid en rastplats i Danmark. Vi stannade till i Heiligenhafen och de som ville kunde proviantera under ca 1 1/2 timme. Bussen parkerades i Lübeck och julmarknaden intogs. Åtteresan startade klockan 19.00.

Julfest den 6 januari

Traditionsenligt dansades julen ut på Klågerupsskolan. Uppskattad av såväl unga som gamla. Håkan och Micke spelade och höll i dansen.

Valborg den 30 april

Helgen innan Valborgsmässoafton var kullen bemannad och de som ville kunde fylla på med ris till bålet.

Valborgsmässoafton inföll som sig bör den sista april och Hyby scoutkår kom traditionellt med facklor för att tända bålet. Årets valborgstalare var . Många var de bybor som slöt upp och firade vårens ankomst. Vid sidan av bålet såldes det korv och lotter.

Byavandring/grillning den 14 maj, Kristi Himmelfärds dag

Tillsammans med Arne Dahlberg vandrades det runt i gamla Klågerup. Vi träffades på parkeringen vid Klågerups GIF's klubblokal och det kom ca 35 personer som sedan var med och vandrade. Många roliga historier berättades om Klågerups historia. Även vår lilla by har sina original. Byvandringen avslutades vid Matöppet där grillningen sköttes av byalaget i ett samarbete med Matöppet.

Eftersom det var en helgdag, Kristi Himmelfärdsdag, och tillhörande klämfredag, var det inte så mycket folk som denna dag besökte affären.

Klågerupsdagen den 6 juni, Sveriges nationaldag

Klågerupsdagen arrangerades detta år enbart av byalaget då Nattvandrarerna inte hade resurser att medverka och platsen var idrottsplanen på Klågerupsskolan. Vi fick också hjälp av flera frivilliga.

Klågerupsdagen startade med att flaggan hissades till tonerna av nationalsången.

Knatteloppet lockade många startande barn som sprang i det fina vädret. Före loppet var det uppvärmning till fräck musik. Alla startande barn fick medalj, saft och bulle efter slutspurten. Till vinnande pojke och flicka i respektive klass delades det ut pokaler.

Loppisen lockade många en del försäljare och köpare. Detta år kunde man hitta en ballongknyttande clown som glädde många barn och vuxna med sin skicklighet. Bylund band underhöll på scenen.

Polisen besökte oss och Kerstin från Staffanstorp kom med sin linedancegrupp. Flera lokala företagare, hantverkare och föreningar fanns på plats i marknadsstånden.

I Byalagets café fanns kaffe, saft, kakor, våfflor, godis, grillad korv och hamburgare till hungriga vuxna och barn.

Årets klågerupsbo blev Arne Dahlberg.

En lång med trevlig dag som var uppskattad av många.

Midsommar den 20 juni

Midsommarfirandet i Klågerup arrangerades traditionsenligt av byalaget. Kvällen innan midsommarafteon samlas de som vill för att klä midsommarstången.

Midsommarafteon sken solen och många klågerupsbor samlades på ången för att fira midsommar. Lena Jönsson med spelman stod för underhållningen. Det blev många och stora ringar kring midsommarstången. Efter dansen fick barnen saft och bullar (sponsrade av Matöppet i Klågerup samt Domus i Svedala). Byalaget sålde lotter och sedan fick vi hjälp av några barn att dra vinsterna.

Loppis 26 september

Stort loppis på Klågerupskolan där 23 bord bokades av hugade försäljare. Byalaget höll i caféförsäljningen där utbudet var både kaka, våffla och hamburgare med bröd. Vid loppisborden såldes allt mellan himmel och jord och många var det som sökte sig till Klågerup denna dag. Tyvärr var inte alla borden bokade i år.

Uthyrning av jordfräs, vedklyv, bord stolar och bänkar

Jordfräsen och vedklyvorna har varit uthyrda några gånger. Bord, stolar och bänkar har varit flitigt efterfrågade.

Övrigt

Byalaget har en lång tradition i Klågerup och de arrangemang vi anordnar, bland annat valborgs- och midsommarfirande som bidrar till en del av den fina stämning som finns här i byn. Tyvärr är det ganska svårt att engagera folk att ställa upp i styrelsen och på så sätt hålla våra fina traditioner vid liv.

Under året har resursbrist rått i styrelsen varav det har blivit några färre aktiviteter än planerat.

Den planerade höstfesten ställdes in.

Rabattlistan har utökats under året.

Arrangemangen har blivit positivt bemötta av de personer som deltagit.

Byalaget har aktivt verkat för att synas utåt. Både via press och att dela ut inbjudningar till alla hushåll. Klågerups byalags har även en egen hemsida. Alla styrelsemedlemmar har en egen e-postadress. Byalaget kan även nås via en brevlåda som finns placerad på Matöppet.

Till sist vill vi framföra ett varmt tack till alla de som ställt upp och hjälpt oss i styrelsen med verksamheten och ett särskilt tack till våra sponsorer.

Klågerup i november 2010

Styrelsen